



Kerkbrief Hervormde Gemeente Bennekom – Wijk Oost



Oude kerk
8 november 2020
9.30 uur
Scheppingszondag

Voorganger: Ds. A. Verbaan-van den Heuvel
Organist: mevr. Elly Meijer
Werkgroep KMS: dhr. Cor Schaap
Ouderling: dhr. Michiel van der Leeuw
2^e Ouderling: mevr. Lenny Berkhout
Diaken: dhr. Gijs Elbertsen
Lector: mevr. Riek Jansen
Streamist: dhr. Renze van de Hoef

Diaconale collecte: Open Doors
Kerkvoogdijcollecte: Algemeen kerkenwerk

KND-spaardoel: Zendingswerk in Thailand van
de familie Mol uit
Veenendaal

Zendingsbussen: Projecten van Kerk in Actie

Liturgische kleur: groen

Orde van dienst

Thema "Tegen de onverschilligheid"

Orgelmuziek

Welkom

Aanvangslied: Psalm 24: 1

Stil gebed

Bemoediging en groet:

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer

Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft

Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid

Gemeente: en die niet laat varen het werk van zijn handen

Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer
Jezus Christus in gemeenschap met Zijn Geest

Gemeente: Amen

Woorden tegen de onverschilligheid (Elie Wiesel)

"Ik heb altijd geloofd dat
het tegengestelde van liefde niet haat is,
maar onverschilligheid,
het tegengestelde van kunst niet lelijkheid,
maar onverschilligheid,
het tegengestelde van leven niet dood,
maar onverschilligheid jegens beide,
het tegengestelde van vrede niet oorlog,
maar onverschilligheid jegens beide.
Het tegengestelde van cultuur, schoonheid,
edelmoedigheid is onverschilligheid.
Dat is de vijand.
En daarom geloof ik

dat literatuur of kunst
of schrijven of onderwijzen
of werken voor de mensheid
maar één doel heeft:
vechten tegen de onverschilligheid."

Zingen: Lied 992

Gebed van verootmoediging en om Zijn Geest

Schriftlezing: 1 Koningen 21: 1-10

Opwekking 805 'Maak ons hart onrustig'
Maak ons hart onrustig, God,
Dat het ontevreden klopt
Als we mooie leugens horen
En gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God

Stort in ons uw tranen uit.
Mensen worden uitgebuit,
Weggeschopt en opgesloten.
Zegen hen als wij hen troosten.
Stort in ons uw tranen uit.
Steek in ons uw woede aan
Om het onrecht te weerstaan!
Geef ons moed om op te treden.
Laat ons vechten voor de vrede.
Steek in ons uw woede aan.
Laat ons dwaas en koppig zijn.
Laat ons doorgaan tot het eind.
Gaat het onze kracht te boven,
Laat ons dan in U geloven.
Laat ons dwaas en koppig zijn.
Want het is uw koninkrijk
Tot in alle eeuwigheid.

Schriftlezing: 1 Koningen 21: 11-20

Zingen: Lied 701

Verkondiging

Orgelmuziek

Zingen: Laudato Si

Refrein: Laudato sii, o mi Signore, (4x)

1. Om de zon, de maan, de sterren.
Om 't heelal en al de schepselen
Om de vissen en de bomen
en om 't vuur, de waterstromen.
2. Om dit land, om moeder aarde,
die een pracht van bloemen baarde
die ons voedt met zaad en vruchten.
Om de bergen en de luchten.
3. Om de vreugde in het leven
dat wij U eer mogen geven
en om dat ons alle dingen
U ter ere steeds doen zingen.

Gebed voor de aarde

Almachtige God,
die aanwezig zijt in het onmetelijke heelal
en in het kleinste van uw schepselen,
Gij die met uw tederheid
al het bestaande omgeeft,
stort over ons uit de kracht van uw liefde,
opdat wij zorgen
voor het leven en zijn schoonheid behoeden.

Overspoel ons met vrede,
opdat wij als broeders en zusters leven,
zonder iemand te benadelen.
God van de armen,
help ons de verlaten en vergeten mensen van deze wereld
die zo waardevol zijn in uw ogen,
te redden.

Maak ons leven weer gezond,
opdat wij de wereld beschermen
en haar niet plunderen,
opdat wij schoonheid zaaien
en geen vervuiling en verwoesting.

Raak de harten
van allen die alleen maar voordeel zoeken
ten koste van de armen en van de aarde.

Leer ons de waarde van alle dingen te ontdekken,
met verbazing te kijken,
en te erkennen dat wij ten diepste verbonden zijn
met alle schepselen
op onze weg naar uw oneindig licht.

Dank dat Gij alle dagen met ons zijt.
Bemoedig ons, alstublieft, in onze strijd
voor gerechtigheid, liefde en vrede. Paus Franciscus (24 mei)

Voorbeden, stil Gebed, Onze Vader

Afkondiging collecten

Zingen: Lied 978:1 en 4

Zo mogelijk komen de kinderen van de kindernevendienst terug

Zegen met gezongen Amen.

Orgelmuziek

Kopij	Diensten
<p>Kopij of afkondigingen voor deze kerkbrief: Uiterlijk woensdag vóór 18:00 inleveren bij: Michiel van der Leeuw, scribe kerkenraad wijk Oost. Email: scriba-wijk-oost@hervormd-benekom.nl tel. 41 84 78 Kijk voor meer info op: www.hervormd-benekom.nl</p>	<p>De volgende diensten:</p> <p>Oude Kerk: 18.30 uur ds. A. van Zetten (wijk West)</p> <p>Zondag 15 november 2020 Oude Kerk: 9.30 uur ds. A. van Zetten (wijk West)</p> <p>Ichthuskerk: 9.30 uur ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel (wijk Oost)</p>

Mededelingen

<p>Onze Facebookpagina In deze bijzondere tijden is het goed op de hoogte te blijven. Wij proberen u zoveel mogelijk te informeren via de kerkbrief en gemeentemails.</p> <p>Maar wist u dat wij ook een facebookpagina hebben? Ook daar proberen we u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.</p> <p>U vindt de pagina op: https://www.facebook.com/Hervormd-Benekom-wijk-Oost-573565242702678/</p> <p>En vergeet natuurlijk ook onze website niet: https://benekom.protestantsekerk.net/oost</p>	<p>RockSteady Zit je op de middelbare school in de brugklas? RockSteady! Zit je op de middelbare school in de tweede? RockSteady! Zit je op de middelbare school in klas 3? RockSteady! Zit je op de middelbare school in de 4e? RockSteady! Eigenlijk is er dus geen reden om niet naar RockSteady te komen. Tot gauw!</p> <p>Om 20:00 uur in De Brink: RockSteady 1, 13 november, gdenooij@gmail.com RockSteady 2, 30 oktober/20 november, danielvansteenbergen@hotmail.com RockSteady 3 en 4, 6 november, sandermooij@gmail.com</p>
<p>Collectes In verband met de maatregelen om het coronavirus te bestrijden is het niet mogelijk om als gemeente fysiek bij elkaar te zijn. Hierdoor is het ook niet mogelijk om voor de diaconie en kerk te collecteren. Om hier toch in te voorzien vragen wij u de komende tijd wel te geven voor de geplande diaconale doelen en de kerk.</p> <p>Namens de Diaconie en Kerkrentmeesters hartelijk dank voor uw bijdrage.</p> <p>Diaconie: Zondag 8 november: Open Doors Zondag 15 november: Soloplus</p> <p>U kunt uw bijdrage overmaken op NL 16 SNSB 094 700 3304 van de diaconie Herv. Gem. Bennekom ter attentie van het genoemde doel.</p>	<p>De GIVT-app We zijn als diaconie blij verrast en dankbaar over het aantal gemeenteleden dat inmiddels gebruik heeft gemaakt van de GIVT app om giften over te maken. In de GIVT app kan ook gegeven worden voor de kerkrentmeesters.</p> <p>Hoe gaat de GIVT app om met meerdere collectes? Normaal houden we in een kerkdienst de volgende collectes aan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diaconie met iedere week een ander doel. 2. Kerk met als doel: Instandhouding en opbouw van onze gemeente 3. (Eén keer per maand) Kerk met als doel: Onderhoudsfonds. <p>Deze collectes komen in de GIVT app overeen met de 1ste, 2de en 3de collecte. Standaard wordt alleen de 1^{ste} collecte getoond. Door op "Collecte</p>

Kerk:

De bijdrage voor de kerk kan overgemaakt worden op rekening nr: NL 13 RABO 030 700 1814 tnv het College van Kerkrentmeesters

Ook op onze website

<https://bennekom.protestantsekerk.net/oost> vindt u hier informatie over.

toevoegen" te klikken kunnen tot een maximum van 3 collectes worden toegevoegd.

Wilt u ook gebruik maken van de GIVT app, dan kunt u op onze website (<https://bennekom.protestantsekerk.net/oost>) de instructie vinden voor het installeren daarvan.

**Afname biodiversiteit: wat heeft dat met mij te maken?**

Drie dagen na de Bennekomse Scheppingszondag organiseert de Taakgroep Kerk, Milieu en Samenleving Bennekom op 11 november 2020 een online bijeenkomst over biodiversiteit.

Niet alleen de snelle opwarming van de aarde, maar ook de grootschalige en snelle afname van de biodiversiteit zullen ons leven ingrijpend veranderen. Tenzij er maatregelen genomen worden. Van het gevaar van de afname van de biodiversiteit lijken maar weinigen zich echt bewust te zijn. Ondanks verschillende waarschuwingen van de VN in de afgelopen jaren en de instelling van het Nederlandse Deltaplan Biodiversiteit in 2019.

Daarom staat biodiversiteit centraal tijdens de eerste online bijeenkomst van de Taakgroep Kerk, Milieu en Samenleving Bennekom. Christa Heyting en Wim van Raamsdonk zullen als deskundigen de inleiding houden, waarna we met elkaar in gesprek gaan.

Wanneer: woensdag 11 november 2020.

Aanvang: 19.30 uur.

Digitale inloop met eigen koffie of thee: vanaf 19.00 uur.

Je bent van harte uitgenodigd. Meld je aan met een e-mail naar kmsbennekom@gmail.com. Je ontvangt dan tijdig de link (met instructie) naar de online bijeenkomst. Ook eventuele vragen kun je sturen naar dit e-mailadres.

Voor achtergronden en meer informatie zie:

<https://kms-bennekom.blogspot.com/p/biodiversiteit.html>.

Cor Schaap, Taakgroep Kerk, Milieu en Samenleving Bennekom

Kerstspullen bij het Schuurtje op de hoek

Elke maandagmiddag is het 'Schuurtje op de hoek' aan de Rijnsteeg 14 in Bennekom open van 13.30-16.00 uur. We houden ons aan de RIVM richtlijnen en vragen u een mondkapje te dragen, maar u bent van harte welkom. Uiteraard als u geen klachten hebt!

Nu de dagen snel korter worden hebben we weer een mooie voorraad kerstversieringen te koop. Hiervoor zijn enkele kramen ingericht in de meubelschuur, zodat iedereen daar goed bij kan.

Tijdens openingstijden kunt u ook spullen brengen die we kunnen verkopen. Meubels nemen we voorlopig niet in. Matrassen nemen we nooit in. Als we voldoende vrijwilligers kunnen vinden, kunt u ons ook benaderen voor het ophalen van spullen of leegruimen van woningen. Neem hiervoor contact op met dhr. Teun Doornekamp, QX 06 4910 1498.

Tenslotte hopen we in de maand november op de zaterdagen heerlijke Ten Veen olieballen te kunnen gaan verkopen in een stand voor de oude kerk. Helaas kunnen we dat nog niet hard beloven, aangezien de vergunning van de gemeente daarvoor nog niet binnen is. Berichten via de nieuwsbrieven of het Bennekoms Nieuwsblad. En natuurlijk kunt u gewoon ook even kijken of er een kraam staat als u toch boodschappen gaat doen!

Vragen voor de Kerkpleinmarktcommissie (inclusief het Schuurtje) kunt u stellen via kerkpleinmarkt@hervormd-bennekom.nl of QX 622637

Erik van Well

Taizé- viering in de Maria Virgo Regina Kerk in Bennekom

Taizé ligt in Frankrijk, in het zuiden van Bourgondië. Daar stichtte broeder Roger in 1940 een internationale, oecumenische gemeenschap.

NextGen

Zondag 15 november is er weer een NextGen! Deze keer als vanouds in de Brink; jongeren van de middelbare school worden weer van harte uitgenodigd om te komen! Wel vragen we om, als

Vanaf het einde van de jaren vijftig vonden duizenden jongeren uit vele landen de weg hier naartoe. Ze nemen deel aan de ontmoetingen van gebed en bezinning. Taizé staat voor een speciale vorm van viering; een liturgie met veel ruimte voor meditatie in stilte, gebeden en zang. Binnen de mogelijkheden als gevolg van de coronamaatregelen is er gezocht naar een aangepaste vorm van vieren.

De viering van 20 november wordt begeleid door gitaar, viool, cello en 4 cantors. Ieder kan neuriën en meebidden, samen zingen is helaas niet mogelijk. Er zijn maximaal 30 mensen in de kerk welkom; zij moeten zich wel van tevoren aanmelden. De viering is ook online te volgen (en terug te kijken) via de Facebook-pagina Taizé-Bennekom.

Voor vragen: mail naar willemvanwingerden@telfort.nl

Datum: vrijdag 20 november 2020
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Maria Virgo Regina Kerk, Heelsumsweg 1, 6721GP Bennekom
en www.facebook.com/TaizeBennekom
Aanmelden verplicht:
www.rkkerkbennekom.nl/aanmelden-voor-taizeviering
Aantal deelnemers: maximaal 30 personen

je 13 jaar of ouder bent, een mondkapje mee te nemen! Ook is deze NextGen weer te volgen via de live-stream: www.nextgenbennekom.nl/live. Als je komt, neem ook je telefoon mee want de prijsvraag en de collecte doen we het liefst digitaal.

Deze maand is het thema "Zendeling in Bennekom" waarbij we nog even geheim houden wie daar iets over komt vertellen. Wel is er een nieuwe aflevering van de soap en speelt de band weer mooie nummers. Zien we je zondag de 15e?

NextGen crew
@NextGenBennekom

